

Het geloof in de Heilige Geest

U kent ze vast wel, mensen die niet graag op de voorgrond staan, maar bescheiden zijn. Het allerliefst blijven ze op de achtergrond. Dat is ook zo bij de Heilige Geest.

De **kortheid** van deze Zondag heeft alles te maken met de aard, het karakter van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft ternauwernood aandacht voor Zichzelf. De Heilige Geest werkt in stilte. De Heilige Geest wordt wel eens vergeleken met een schijnwerper die een kerkgebouw verlicht. De schijnwerpers zelf, die zie je meestal niet. Die zitten ergens laag bij de grond. En als je 's avonds langs die toren loopt, dan kijk je niet naar de grond, je kijkt naar die toren.

Zo is het ook met de Heilige Geest. Hij zegt nimmer: "Zie Mij eens." Nee, Hij laat het volle licht op Jezus vallen. De Geest is het Die steeds van Zichzelf afwijst. Dat heeft Jezus ook gezegd: "*Als de Geest gekomen is, dan zal Die MIJ verheerlijken. Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. En u deelachtig maken.*" Als het over de Geest gaat, dan is er alle aandacht voor het werk van de Zoon en van de Vader.

Laten we samen kijken naar het antwoord. In de **eerste plaats** is Hij "*tezamen met de Vader en de Zoon eeuwig en waarachtig God.*" De Heilige Geest is van eeuwigheid God. Dus als we bidden om God de Heilige Geest, dan bidden we of Hij de Persoon van de Heilige Geest aan ons wil schenken. Dat betekent dat de Heilige Geest een Persoon is. Dat blijkt ook uit die mooie naam die de Heilige Geest in het Johannes-evangelie draagt: '*Trooster*'.

En in Efeze 4 worden we gewaarschuwd om de Heilige Geest niet te bedroeven. Blijkbaar kunnen we de Geest pijn doen met onze zonden. Een kracht kun je niet bedroeven. Maar de Heilige Geest wel.

Dan komen we bij het **tweede antwoord** van de catechismus: "*Die ook aan mij gegeven is.*" Hierin klinkt naar mijn weten verwondering door. "*Die aan mij gegeven is.*" Niet alleen aan Petrus, niet alleen Paulus, maar ook aan mij! Dit is ook bescheidenheid.

De Heilige Geest mag bescheiden zijn, maar het wil niet zeggen dat Zijn werk onopgemerkt blijft. Dan ga je elkaar dienen in liefde. Dan verandert Hij ook je karakter. Het is natuurlijk een machtige troost als God Zelf in ons komt wonen. Dat geeft blijdschap en vreugde. Maar als de Heilige Geest woning maakt, dan maakt Hij ons op Zijn tijd ook bedroefd. Dan gaat Hij ons overtuigen van onze zonden. En dat geeft een droefheid naar God.

En dan het **derde punt**. Wat doet de Heilige Geest nog meer als Hij in mij komt wonen? "*Hij maakt mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig.*" Let op de volgorde: éérst deel hebben aan Christus en dan aan al Zijn weldaden. De Heere Jezus wordt als eerste weldaad genoemd, als eerste cadeau. Dat betekent dat die andere weldaden niet los verkrijgbaar zijn van Hem. Je komt altijd christenen tegen die wel die genade van de Heere willen, maar niet Hem zelf. Anders gezegd: wel in de hemel willen komen, maar niet bereid zijn om nu met Christus te leven. Zo werkt dat niet binnen het Koninkrijk van God. Vergeving en eeuwig leven zijn alleen inclusief Christus verkrijgbaar.

Als de Geest in je leven komt, raak je vol van de Heere Jezus. In Handelingen 2 is dat heel duidelijk te zien, als Petrus daar staat, vervuld met de Heilige Geest. En als hij dan zijn pinksterpreek houdt, dan houdt hij geen preek over de Heilige Geest, maar het is alleen maar Christus. En dat blijft de lijn in het boek Handelingen: Zijn lijden, Zijn opstanding, Zijn Hemelvaart. In de brieven van Paulus is het Christus vóór en Christus ná. De Heilige Geest zet Hem in de schijnwerpers, zodat je met Petrus mag belijden: *Heere, U bent de Christus.*

Wat zijn nou die weldaden? Ik heb het vertaald in cadeaus, maar het is het tegenovergestelde van misdaden. Misdaden, die zijn van ons. Wij hebben misdaden en die geven we aan de Heere Jezus om ze weg te dragen aan het kruis. En dan geeft de Heere Jezus in plaats daarvan Zijn weldaden. Dat is al het goede wat Hij heeft verdiend. Dan gaat Hij gaven geven die Hij door Zijn opstanding heeft verdiend. Als je die allemaal moet benoemen, dan heb je je handen vol! Al zijn weldaden, kortom alles wat ik nodig heb in dit leven hier, maar ook straks, voor eeuwig. Dat is een grote troost. En dan zijn we gelijk bij het **vierde punt**.

Hoe krijgen we die troost? Nou die troost komt naar je toe via de preek. Jullie kennen deze uitdrukking misschien wel: "**De kerk is bij uitstek de werkplaats van de Heilige Geest.**" In een werkplaats vind je gereedschap. In de kerk is

dat de Bijbel, maar ook de sacramenten. Het gebed, het zingen. De Heilige Geest gebruikt het allemaal. Hier wil God Zijn Geest aan je geven. Naar Zijn welbehagen. Maar de vraag is wel, gebruikt u ze ook?

En dan het **vijfde aspect**: *“Hij blijft bij mij tot in eeuwigheid.”* De Heilige Geest is blijvend. Als de Heilige Geest in je hart is komen wonen, dan gaat Hij nooit meer weg. Als Hij eenmaal je hart heeft ingenomen, dan blijft Hij daar. Dat is zo’n groot wonder! Hij blijft eeuwig! Je kan je God wel eens kwijt zijn. Maar Hij raakt mij *nóóit* meer kwijt. Hij blijft eeuwig bij mij.

Zelfs op de nieuwe aarde zal de Geest bij ons zijn. Want dat staat er: *Hij zal eeuwig bij ons blijven*. Op die nieuwe aarde gaat Hij dan verder met ons onderwijzen in de diepten van God. Want er is nog zoveel in de Heere te ontdekken, daar hebben we de eeuwigheid voor nodig. Wat zal dat een vreugde geven om daar door de Geest verder onderwezen te worden.