

De vergeving der zonden...

Ben jij gelukkig? Wanneer ben je gelukkig? Volgens de Bijbel ben je gelukkig als je zonden zijn vergeven. Psalm 32: *“Welgelukzalig wiens zonden zijn vergeven.”* En welgelukzalig is in de Bijbel het hoogste geluk. En dat geluk blijft, ook als je huwelijk moeilijk is of wanneer je kinderen je verdriet doen. En je gezondheid afneemt of als je alleen door het leven gaat. Dan is het toch mogelijk om dit hoge geluk in God te kennen. Er is niemand voor wie dat geluk niet is weggelegd. Maar al te graag wil de Heere het aan ons geven.

Vergeving van de zonden behoort tot de kern van het christelijk geloof. We lazen in Lukas 24 dat Jezus na Zijn opstanding twee dingen heeft genoemd die in Zijn naam onder alle volken gepredikt moeten worden. Namelijk **bekering en vergeving van zonden**. Proclameer maar; *“Wie in Mij gelooft die heeft het eeuwige leven.”* Misschien moet ik er dan wel wat bij zeggen. Velen hebben geen behoefte aan de vergeving van de zonden. Degenen die slordig zijn met hun kerkgang hoor ik over het algemeen weinig praten over de noodzaak van de vergeving van de zonden en het wonder daarvan. En sommigen vragen zich af of ze vergeving van hun zonden nodig hebben.

Ja, dan komen we gelijk bij een ander onderwerp. De kennis aan onze zonden. Ontbreekt die ook niet? Theoretisch weten we de noodzaak nog wel, maar als we ontdekt worden aan onze zonden dan negeren we het gewoon. De mens van de 21^{ste} eeuw beleeft zichzelf niet meer als een zondaar. De mens van vandaag ervaart zich meer als slachtoffer van een heleboel dingen, maar niet meer als dader van zijn daden. Daarom spreken wij te goedkoop over de vergeving van onze zonden.

Want die vergeving spreekt niet vanzelf. De uitspraak van de Franse wijsgeer Voltaire kent u vast wel: *“Vergeven is Gods beroep.”* Zo van, daar is Hij toch voor! Als je brood nodig hebt ga je naar de bakker. En als je vergeving nodig hebt dan ga je naar God. U voelt toch wel aan dat je zo niet over de vergeving kunt spreken. En dat ga je vooral beseffen, als je een ander moet gaan vergeven! Wat kun je daar tegen aanlopen als iemand jou iets heeft aangedaan. Misschien heeft een ander jou leven wel kapot gemaakt en je draagt elke dag nog de gevolgen mee. Als je op school heel erg gepest bent, dan is het niet makkelijk om die ander te vergeven. Dan voel je de pijn om te moeten vergeven. Maar zo leer je wel een beetje verstaan, hoe groot het wonder is, dat God vergeven wil. Want wij hebben Hem met onze zonden zo vaak en zo diep op Zijn hart getrapt.

En wat zou het verdiend zijn als de Heere niet meer van vergeving wilde weten. En zou zeggen: Ik heb het helemaal gehad met jullie. Het is voor eeuwig over en uit. En daarom is de vergeving van de zonden de kern van het Evangelie. En daar moet het ook keer op keer in de kerk over gaan. De prediking is de bediening van de verzoening. En daar mag jij de preek ook op beoordelen. Wordt je hier de vergeving aangeboden? De priesterlijke vrijspraak. Wordt je hier de Heere Jezus aangeboden als Degene bij wie je de vergeving mag ontvangen?

Steeds opnieuw moeten wij horen in de kerk dat God de zonden hoog opneemt. Denk daar nooit te klein over. Maar ook moet ik horen dat God Zijn Zoon heeft gegeven Die Zijn leven gaf aan het kruis. En daarom spreekt de Bijbel telkens over het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij heeft Zijn bloed, dat is Zijn leven, gegeven aan God. Christus heeft alles voldaan. Al onze schuld.

En wat zegt onze catechismus. *Door de genoegdoening van Christus wil God mijn zonden nimmermeer gedenken.* Als ik zie op Jezus dan ziet God geen zonden meer in mij. Geloof ik in Gods beloften die in Christus dan zijn al mijn zonden weg!

“AL mijn zonden,” zegt de catechismus, zonder enige uitzondering. Alle **beleden** zonden. We moeten ze concreet leren belijden voor de Heere. Wij belijden onze zonden nog wel eens in het algemeen. *“Wilt U al mijn zonden vergeven.”* Probeer eens concreet de zonden voor God te belijden dan wordt het je persoonlijk tot schuld. En dan krijg je zo’n verlangen om dat allemaal aan je hemelse Vader te belijden. De Heere zegt ergens in Zijn Woord: *“Ik zal je de zonden ordentelijk voor ogen stellen.”* Dan kan de Heere je wel eens de zonden uit je jeugd haarscherp op je netvlies zetten. Waarom doet de Heere dat op zijn tijd? Opdat je die zonde ook persoonlijk bij Hem gaat belijden. Dat je net als David in de ruimte mag komen staan. Belijdt het voor God, want die ene zonde kan je verhinderen om tot deze blijdschap te komen.

Denk maar aan Psalm 32. Waar David zegt: *Mijn zonden, maakte ik U bekend.* En dat is een keerpunt geworden. *En U vergaf mijn ongerechtigheid.* Al mijn zonden zijn vergeven. Dat kan ook echt gezegd worden met het oog op het offer van Christus. Als de duivel aan God zou vragen: "Hoeveel zonden ziet U nog bij David?" Dan zou de Heere zeggen tegen de duivel: Ik zie niet één zonde." En dat om de genoegdoening van Christus.

En als u denkt; "Ik voel mijn zonde niet." God vraagt ook niet of u zich een zondaar **voelt**, maar **gelooft** u dat u een zondaar bent? In de Bijbel staan veel teksten waar de Heilige Geest ons iets wil leren aangaande de vergeving van de zonden. Bijvoorbeeld in Jesaja 44: *"De Heere delgt onze overtredingen uit als een nevel."* Soms kan het in de ochtend mistig zijn, maar als de zon doorbreekt dan verdwijnt de mist. En in Micha. *"U zult al de zonden werpen in de diepten van de zee."* Hoor je hoe radicaal Gods vergeving is? Wij zingen Psalm 103 graag. *"Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en de zonden weggedaan."* Of wat dacht je van die belijdenis van Hizkia. Na zijn ziekte mocht hij het opnieuw zeggen. *"U hebt AL mijn zonden ACHTER U GEWORPEN."* Hij is die God, die bij het belijden van de schuld vergeeft én **vergeet**. Bij de Heere is alles weg. Hij wil zelfs niet aan die zonden van mij denken. De Heere geeft een grondige reiniging van binnenuit. Hij zuivert tot de bodem van mijn hart.

Het Oude Testament kent dan ook een legio aan woorden om de werkelijkheid van de ruimte van de vergeving van de zonden aan te duiden. Waarom vergeeft God onze zonden? Niet omdat Hij de zonden eigenlijk niet zo erg vindt. Of dat Hij alles door de vingers ziet. De Heere heeft ook geen enkele reden om dat te doen. Als daar een reden voor te vinden is, dan ligt die reden in Hem Zelf. Het is Zijn welbehagen. Want onze Vader in de hemel vergeeft niet onze zonden omdat Hij van buitenaf daartoe bewogen moest worden. De Heere hoeft helemaal niet in beweging te worden gebracht. Vanuit Zijn goedertierenheid wil Hij al die zonden vergeven. Ook die zonden die jezelf maar niet kan vergeven. Hij wil ons vergeven zodat we in de ruimte komen te staan. Wat ben je gelukkig als je mag weten dat Hij de prijs voor mijn zonden heeft betaald. *"Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt."*

Hoe kun je dit nu zeker weten? Weet je wat de Bijbel dan tegen je zegt? Allen die de beloften van het Evangelie met een waar geloof aannemen. Elk mens heeft een donkere kant. Jezus heeft dat eens gezegd in Mattheus 15: "Er kan van alles opwellen uit dat hart aan boze verlangens en onzuivere gedachtes." Daar heb ik mijn leven lang tegen te strijden. En dat gevecht wil ik ook aangaan, omdat ik zoveel van mijn Jezus houdt. Omdat ik weet dat ook de kleinste zonden van mij, Hem het leven hebben gekost.

Strijden we er tegen? Paulus zag dat ook in zijn leven. *"Zo vind ik een andere wet in mijn leden die strijdt tegen de wet van mijn gemoed. En die mij gevangen neemt onder de wet van de zonden, die in mijn leden is."* En dan roept Paulus het uit. *"Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?"* Paulus blijft daar niet op staren. Hij ziet ook wat anders. En daarom zet hij daar een komma neer. *"Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere!"*

Waarom roeit God dan die zondige aard niet met wortel en tak uit? Omdat God ons wil beproeven of we ons leven lang genoeg zullen hebben aan Christus. Om mij te bewaren voor geestelijk hoogmoed, zodat ik het na de vergeving van mijn zonden allemaal zelf wel kan.

"Hij wil me ook uit genade de gerechtigheid van Christus schenken." God vergeeft niet alleen, Hij geeft ook een geschenk. Mijn zondige aard vergeeft Hij en neemt Hij weg. Maar als je je schuld kwijt bent, dan heb je geestelijk nog geen cent te makken. En daarom rekent Hij mij ook nog eens de gerechtigheid van Christus toe. Mijn schulden worden op Zijn rekening geboekt. En Zijn gerechtigheid die worden er bij mij bijgeschreven. Wat ben je dan rijk! Wat ben je dan gelukkig.

Geloof het Evangelie en je hebt de zekerheid dat al je zonden vergeven zijn. Ik **geloof** de vergeving van de zonden, omdat Hij het zegt. Ook voor mij, want U zegt het zelf. *"En zo gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben wij vrede met God door onze Heere Jezus Christus."*