

## God geeft raad...

Dat is ook een aspect van de rijkdom van ons geloof. Onze God wil raad geven door Zijn Woord en door Zijn Geest. Raad, dat heb je toch wel nodig. Je wil graag dicht bij de Gastheer leven. "Ik zal de Heere loven, Die mij raad heeft gegeven." Dat is geweldig rijk. Daar staan we veel te weinig bij stil. Hij wil raad geven. Hij wil onze Adviseur zijn.

Raad heb je toch nodig. Niet alleen om toe te gaan tot het Avondmaal, maar juist ook in het leven achter Jezus aan. David ervaart het als een groot wonder dat God hem raad wil geven. Dat alleen is al een reden om de Heere te loven.

Maar dan stellen we David even een vraag: "Waar kom je die raad van God dan tegen?" Dan zou David tegen ons zeggen: "Die raad van God kom ik overal tegen. Die kom ik tegen in de offerdienst. En die offerdienst alleen al maakt me zo klein.

En zo geeft God ons raad. Ik kom de raad van God ook tegen in de vermaningen. Ik kom ze zelfs tegen in de beloftes van God. Juist als ik het niet meer weet of bang ben. En dan ineens dat woord: "Vrees niet." En al die raadgevingen hebben zo'n bijzonder effect op David dat hij kan zeggen: "*Zelfs in de nacht onderwijzen mij mijn nieren.*"

Dat is een vreemde uitspraak: "*In de nacht onderwijzen mij mijn nieren.*" Vandaag de dag kennen we een uitgebreidere psychologie. In Bijbel vind je dat zo niet terug, maar de nieren staan symbool voor je innerlijk. Je hart, je nieren, je ingewanden. Je kunt zeggen je psyche. Allemaal beelden van de innerlijke mens. En wat zegt David hier eigenlijk: "Er zijn zelfs momenten dat niet alleen het geloof mij de weg wijst, maar ook nog eens mijn gevoel. Zelfs het gevoel in mij wijst mij de goede weg. Gevoel kan bedrieglijk zijn, maar soms gaat geloof en gevoel echt samen. Dan werkt het onderwijs van God zelfs in de nacht door.

En dan zomaar ineens die Psalm. Zomaar ineens zijn er van die onzichtbare draden die je naar God toe trekken. En daar word je zo blij van. En dan voel je ineens zo diep. God is mij niet vergeten.

Vers 7 heeft te maken met vers 8. Als God je onderwijst, dag en nacht raad geeft, dat heeft ook te maken dat je de Heere voortdurend voor ogen stelt. Dat brengt mij bij vers 8a. "*Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen.*" Voelt u, de HEERE speelt in Davids leven een grote hoofdrol. Om Hem draait de as van zijn dagelijks leven. Omdat de Heere zo veel in Davids leven betekent, stelt David Hem ook gedurig voor ogen. In de vroege morgen tot in de late avond.

Hoe dat eruit ziet? We moeten geen beeld van een mens invullen, maar een Naam. De naam van de HEERE. Ik stel mij de HEERE voor ogen. Hij heeft de HEERE voortdurend in gedachten. Door het geloof. Dan voelt u wel aan, dan heb je ook liefde tot Hem. Davids hart stroomt over van liefde. Hij zegt: "Ik stel Hem voortdurend voor ogen."

In vers 8 komen we die Naam tegen met die 5 hoofdletters. Dat is de Naam van Jehova. Die naam staat voor de trouw van de Heere. Voor de IK ben die Ik zijn zal. Voor de God die Zijn verbond vast houdt. Die Zijn Woord houdt. Die Naam komen we ook tegen in het Nieuwe Testament. Elke keer als Jezus Zich voorstelt met die machtige woorden, Ik ben, dan kom je die prachtige verbondsnaam weer tegen. En dat wisten de Joden als geen ander. En daarom ook die heftige strijd. Hij maakt zich God gelijk.

Dus als Jezus zegt: "**Ik ben** het Licht der wereld. Of, **Ik ben** de Weg, de Waarheid en het Leven. **Ik ben de** Opstanding." Dan mag ik dat voor ogen stellen. Aan Jezus Zelf moet je denken als je er door heen zit. Als je het soms niet meer weet.

Kent u dat ook dat je zeggen mag dat je zelfs in de kleinste dingen van het leven de trouw van de HEERE ziet? Voor David is het een bewuste keuze. Want er staat in onze tekst: "Ik stel MIJ." Dat wijst in onze tekst op een bewuste geloofskeuze. Het Hebreeuwse werkwoord wijst op een activiteit. David spant zich er voor in om de HEERE voor ogen te stellen. Om Hem bewust te zien. Hij gaat er als het ware voor zitten. Hij gaat erom bidden om Hem voor ogen te stellen. Je kunt de HEERE bewust voor de geest halen. Voor David is de HEERE zo belangrijk geworden.

Ziet u wat David hier doet? Ik stel de HEERE **gedurig** voor ogen. Temidden van al mijn problemen. Temidden van al mijn waaromvragen. Kortom het is bij David een bewuste keuze om zo voor zijn ziel te zorgen. Net zoals je je tanden poetst en je haren kamt.

Maar in de lijn van de Psalm, ik stel mij de Heere GEDURIG voor ogen, moet je dat altijd doen? Ja altijd, ook als het warboel is in je ziel. Ik schrik soms van mijn boosheid en van mijn driften en die begeertes. En dan mag ik tegen u zeggen bij al dat lelijke wat je tegen komt bij jezelf. Stel je nou Jezus voor ogen. Dat mag je nou allemaal bij Hem brengen. Bij Jezus ben je precies aan het goede adres. Hij is toch degene die zegt: "Ik weet wel wat er in je hart leeft en daarom kom Ik naar je toe met dat verzoenende bloed. Daar was ik al op voorbereid."

Ik las ergens de uitspraak: *Wie de dag niet met God begint heeft heel weinig kans om Hem de rest van de dag tegen te komen.*

En daarom kan geen dag voorbij gaan zonder te lezen in je dagboekje en een stukje uit de Bijbel lezen. Maar dan natuurlijk wel zo lezen dat je het een uur later nog weet.

Hem voor ogen stellen dat is er maar Één gelukt. En dat was onze Hemelse Gastheer van aankomende zondag. Want dit zijn niet alleen de woorden van David, maar dit zijn vooral de woorden van Jezus Christus Zelf. Want de Heilige Geest gebruikt David als een profeet. David krijgt de woorden op de lippen gelegd om te profeteren van Christus. **Die wel voortdurend, continue Zijn Vader voor ogen stelde.**

Steeds weer stelde Jezus de HEERE voor ogen stelde. Hij stelde Zijn vader voortdurend voor ogen. Hij was altijd bezig in de dingen van Zijn Vader. Het was Hem te doen om de dingen er toe doen. Altijd zochten Zijn ogen naar Zijn Vader. Heel Zijn leven was doortrokken van God in Zijn leven. Tot in de kleinste details. Geen ding wilde Hij doen zonder Zijn Vader. Hij wendde zijn ogen af van mensen. Hij wendde Zijn ogen af van de leegheid van deze wereld. Zelf aan het kruis hield Jezus Zijn Vader voor ogen.

"Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Zo weet ik me beschermd. Omdat God bij mij is." David wist er van in zijn eigen leven. Hij is bij mij aan mijn rechterhand. En daarom kon David zelfs in een oorlogssituatie slapen. "Ik lag en sliep gerust van 's HEEREN trouw bewust." Door Christus alleen kan ik weten, ik wankel niet. De HEERE is erbij, Hij zorgt voor mij en Hij waakt voor mij.

De grote opwekkingsprediker George Whitefield preekte vaak in de open lucht. Hij werd vaak belaagd door mensen. Er was vaak tegenstand omdat hij de zonden zo concreet aanwees. Hij deed eens de prachtige uitspraak. *Mensen je kunt doen wat je wilt tegen me. Maar ik ben onsterfelijk. Totdat God mij roept.* Dat is ook zo, dat is de rijkdom van het christelijke geloof. "Ik zal raad geven en Mijn oog zal op U zijn." Dat wens ik u toe zo richting de tafel des Heeren.