

Een engel verschijnt in Nazareth. Het is een hele gewone engel die naar Maria toe komt. Je zou in eerste instantie denken dat ze van schrik van haar stoel valt als ze hem ziet. Zo gaat het altijd als mensen engelen zien. Zo ging het bij Zacharias. Dan lees ik dat 'vrees op hem viel'. En zo gaat het ook met de herders. Als de engelen uit de hemel komen. "Ze vreesden met een grote vreeze", zegt de SV. Alleen bij Maria is het anders. Ze raakt in de war door de heerlijke woorden van de engel. Niet door wat ze zag, zo lees ik in vers 29.

De schrijver van de Hebreeën brief schrijft ergens dat mensen zonder te weten engelen hebben geherbergd. Zij hebben die engelen niet eens herkent. Denk maar aan Abraham, die pas later door heeft dat het geen gewone mensen zijn, maar engelen.

Het gaat er allemaal zo gewoontjes aan toe. Waarom ga ik daar in het begin van de preek zo op in? Omdat dit het toch wel wat anders maakt. Want nu kon Maria niet terugvallen op een bijzondere gebeurtenis. Dat je zou kunnen zeggen: Ja", maar met zo'n verschijning is het ook wel erg makkelijk om te geloven." Maria had niet zoveel zichtbaars om zich aan vast te klampen. Ze kon het alleen maar doen met het Woord wat die man haar bracht. Net als dat jij het ook alleen maar kan met de Bijbel. Maar dat woord van de engel bracht haar wel in verwarring.

We weten dat engelen boodschappers zijn van de Heere. Die mogen alleen spreken namens de Heere. Ze mogen niets uit zichzelf wat gaan verzinnen. Ze mogen alleen maar de Heere na spreken. En wat is dat dan, wat de engel namens God tegen dit meisje mag zeggen? "Wees gegroet, begenadigde." Ze krijgt de speciale groeten van God. Beseffen wij nog, dat wij iedere week zo door de Heere gegroet worden? Als dat nou eens goed tot ons doordringt, dan kun je kerst vieren als nooit te voren. Wij hebben de dood verdiend. Dan zit je hier wel met een grote verantwoordelijkheid. Want je hebt vanmorgen de groeten gekregen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daarin zoekt Hij gemeenschap met ons.

Maria is in verwarring. Hoe je het ook wil vertalen, ontroering, of in verwarring raken. Je kan in ieder geval zeggen dat het woord haar raakt tot in het diepst van haar ziel. Zij is er ondersteboven van. Niet vanwege het feit dat ze een engel zag. Maar er staat hier echt – en in het Grieks zie je dat wat beter – dat die woorden haar ontroeren. Die woorden doen wat met haar. En als het goed is zijn dat toch geen onbekende zaken voor ons. Dat de woorden van God je raken. Maria is in verwarring door de woorden van de engel. En die engel ziet dat. En dan zegt hij in vers 30: "Vrees niet Maria, want u hebt genade gevonden in de ogen van God."

Wat wil dat nou zeggen? Je leest het twee keer. In vers 27, begenadigde. En dan in vers 30, "Maria je hebt genade gevonden bij God." Dat betekent dat ze in de allereerste plaats het voorwerp van Gods genade is geweest. En daar heeft ze zelf niets aan gedaan. Ook niet met haar Bijbelkennis. Misschien was ze wel het meisje dat van Nazareth het meeste wist van de Bijbel. Dat kun je terugzien in haar lofzang. Dan citeert ze haast alleen maar Bijbelteksten. Maar dat was niet de reden dat God haar bezocht. Want genade is niet iets wat je zelf veroorzaakt. Genade is niet iets waar je recht op hebt. Erskine zegt: "Genade is niet iets wat wij aan de Heere geven. Maar genade is dat de Heere het aan ons geeft." Het is een geschenk. **Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. Maar het is niet uit u. Maar het is Gods gave.** En dat geldt nou ook Maria. Zo is ze nou een begenadigde.

En dan gaat de engel wat mooie dingen vertellen over haar Zoon. Allereerst, je zult Hem de Naam Jezus geven. Waarom Jezus? Nou u weet vast dat de naam Jezus een Griekse vertaling is van de naam Jozua. Jezus heette bij Zijn vriendjes, Jozua. Een hele gewone naam. Heel veel Joodse kinderen heten zo. Maar wel een hele mooie naam, Jozua. Want Jo, staat voor Jahweh. De God van het verbond. Zua, staat voor verlossing, voor heil. Voor stellen in de ruimte. Voor bevrijding. Voor Zaligmaker. Dus de God van het verbond, bevrijdt en verlost. En stelt in de ruimte en maakt zalig. Daarom moet Hij Jezus heten. Want in die Naam krijgt het wezen van God gestalte. Als je de naam Jezus hoort, dan weet je niet alleen wie God is, maar ook hoe God is. Die met ons lot is bewogen.

En het tweede wat er staat is: **Hij zal groot zijn.** Groot zijn, dat willen we allemaal wel zijn. Maar waarin is Hij dan groot? Wat is dan het geweldige wat Hij bereikt heeft? Hij heeft God en mens weer bij elkaar gebracht. Dat is Zijn grootheid. En daar is niemand toe in staat om de gevallen mens en God weer bij elkaar te brengen. Dat kon alleen Hij. Vandaar dat die engel het uit zegt bij Maria. Hij zal groot zijn. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Door wie wordt Hij zo genoemd? De uitleggers van de Bijbel spreken met een moeilijke uitdrukking van een *passivum divinum*. Een lijdende vorm die naar God verwijst. Als er staat *genoemd worden*, dan wil het ten diepste zeggen, God noemt Hem zo. Dus Zijn eigen Vader, de Allerhoogste Zelf in de eerste plaats, noemt Jezus Zijn Zoon. **Deze is Mijn Zoon. Mijn Geliefde in wie Ik al Mijn welbehagen heb.** De engel zegt hiermee: "Maria, hoe stevig die keizer in Rome ook mag regeren. Hoe indrukwekkend Zijn rijk ook wezen mag. Onze God is de Allerhoogste!

En weet u in welke boekrollen van het OT dat naar vooral naar voren komt dat God de Allerhoogste is? Op plaatsen waar een enorme weerstand is tegen God. Neem bijvoorbeeld Daniel. We hebben er een stukje van gelezen. Daar wordt God 14 keer de Allerhoogste genoemd. Tegenover die hoogmoed van Babel, tegenover dat narcisme van Nebukadnezar, staat God de Allerhoogste. En Nebukadnezar moet dat op een zeker moment ook erkennen. En dan zegt hij: "Ik loofde de Allerhoogste. En ik verheerlijkte Hem die eeuwig leeft." Ja, de Allerhoogste heeft het huis van Jakob uitgekozen. En bij dat volk zal Hij wonen. Hij kiest het allerlaagste. En daarom kiest Hij ook David uit als koning over het huis van Jakob. De kinderen kennen allemaal het verhaal. Als Samuel op bezoek is bij Isai. En dan komt de eerste zoon langs. Nou, de eerste zoon kan zeggen. Ik ben de allereerste, maar hij wordt het niet. De andere zoon kan zeggen. Ik ben de allersterkste. Hij wordt het niet. De volgende zoon kan zeggen. Ik ben de allergrootste. Hij wordt het ook niet. En dan zegt de Heere tegen Samuel. Deze is het, zelf hem, de allerkleinste, de allerjongste. David, uitgekozen door de Allergrootste.

Laten we nog een keer luisteren naar de boodschap van de engel. *Hij zal groot zijn. En de zoon van de allerhoogste genoemd worden.* En daar moet Maria zich maar aan vasthouden. Want waar blijkt nu toch Zijn grootheid uit? Maria houdt deze woorden maar vast, wil de engel als het ware zeggen. Want dwars tegen alle ervaringen in zal Hij groot zijn. Daar mag je aan vasthouden. Hij gaat die nederige weg. Die onmogelijke weg. Maar het is wel de koninklijke weg naar de overwinning. Maar dan wel in de gestalte van een slaaf. En zo zijn er mensen tot Hem gekomen op alle stukjes van deze aarde die gezegd hebben: "Maar Hij, de Lijdende knecht is nu de Allerhoogste." En daarom mag ik u naar Hem toe mag ik wijzen. En op Hem mag ik uw aandacht vestigen. Ik mag tegen u zeggen: "Zoek dan ook maar je hulp bij deze grote Held. Want bij Hem is hulp te verkrijgen."

Hebt u die hulp nodig? Weet je wat daar voor geleerd moet worden? Dat u en ik klein moeten worden. Want juist hierin ligt onze oerzonde. Dat wij groot willen zijn. En nou moeten u en ik leren klein te worden. En dat is een geweldige geestelijke operatie. Klein worden wil ook zeggen dat je in jezelf niets meer overhoudt om voor God te verschijnen. Klein worden wil zeggen dat je eindelijk leert verstaan dat je je eigen zaligheid niet kan bewerken. Klein worden wil zeggen dat de Heere door zijn Heilige Geest je de ogen open heeft gedaan voor Zijn Heilige wet.

Jozua is Zijn Naam. Hij alleen stelt in de ruimte en maakt zalig. Hij is de Koning op de troon van David. Koning is Hij voor eeuwig. Hij heeft de troon beklommen, juist omdat Hij de omgekeerde weg wilde gaan. In de weg van een slaaf. Hij heeft dat koningschap verworven door Zijn lijden en door zijn sterven. Hij heeft die moeilijke weg afgelegd om het voor ons te verwerven. En daarom is Hij koning geworden tot in eeuwigheid. Dan heb je niet zoveel te vrezen. Bij alle vrijheid die we hebben is er veel angst. Wat staat ons te wachten? En nu staat er hier, tot onze vertroosting dat deze Koning, voor eeuwig Koning zal zijn. Weet je wat in de Bijbel de bedoeling is van een koning? Dat betekent bij uitstek dat een koning voor zijn volk veiligheid zou geven. Een koning moest zijn volk beschermen. Dat moest de taak zijn van de koning in het Oude Testament. Maar nu kun je die lijn ook doortrekken naar het Nieuwe Testament. De Heere Jezus staat voor Zijn onderdanen. Hij zorgt voor veiligheid. Bij Hem kun je schuilen, want Hij zal groot zijn. En Hij zal op de troon van David zitten. Hij is de grote Held. Staar je alsjeblieft niet blind op sterren die vergaan. Maar staar op Hem, want Deze zal Koning zijn voor eeuwig, op de troon van David. Laat je behouden worden door voor deze koning te knielen. Met onze gewone ogen is er niets aan Hem te ontdekken. Als we rekenen met aardse maatstaven dan stelt Hij niets voor. Dan moeten we Jesaja gelijk geven. *Er is geen gedaante of heerlijkheid dat we Hem begerd zouden hebben.* Maar als de Heilige Geest je de ogen opent, dan ga je zien hoe groot Hij is.

Over een paar weken gaan we de geboorte van deze grote Koning gedenken. En ik roep u, jullie er toe op: Kom, laten we aanbidden, die Koning. We gedenken op het kerstfeest Zijn eerste komst. Maar we zien als het goed is uit naar Zijn wederkomst. Dan zal Zijn grootheid voor iedereen duidelijk zijn. Ik zou aan u willen vragen. Zou het misschien kunnen zijn, dat deze Koning in Zijn geduld op u moet wachten? Zou het kunnen zijn dat Hij nog wacht op jou? Zegt Jesaja het niet zo; "De Heere is wachtend. Hij wacht op Zijn volk." O, toef dan niet langer. Wend je tot Hem. En zeg maar tegen de Heere: "Ik vind het zo lastig om klein te zijn. Maar wilt U ook aan mij Uw genade bewijzen?" Reken erop dat Hij dat wil doen. Want het is Zijn liefste werk. En dan leer je ook zingen. Samen in dat grote koor van onderdanen: "Komt, maakt God met mij groot. Verbreidt, verhoogt met hart en stem, de nooit volprezen Naam van Hem."