

Er is een boekje in omloop met als titel: Voor eeuwig vrij. Er staan wat preken en meditaties van ds. Kalf in. In dat boekje staat een hoofdstuk met als titel: "Kan ook een dominee zalig worden?" En daarin schrijft ds. Kalf over zijn strijd om met God in het reine te komen. Die strijd was er vooral toen hij in het ziekenhuis lag. Toen ging heel zijn leven als een film aan hem voorbij. En toen hij aan het einde was van die film voelde hij zich diep verloren voor God. En hij dacht: hoe moet dat nou met het leven van mij? Dat kan nooit meer goed komen. En toch kwam het goed. Want God bracht het me weer te binnen. Je bent gedoopt! Toen leefde ik die doop weer in. Die doop die ik helemaal aan het begin van mijn leven ontvangen had. Ja, ik zag de onreinheid van mijn zonden Ik had weer door, ik moet gewassen worden. Anders is het over en uit. Want ik deed niet alleen een paar verkeerde dingen. Ik ben verkeerd. Maar mijn naam is verbonden met de naam van God. In de doop verbonden met de Naam van de Vader. Die als een Almachtige Vader om mij heen staat. En in mijn doop, is mijn naam verbonden met de naam van de Heere Jezus. Die mij heeft schoongewassen van al mijn zonden. En in mijn doop is mijn naam verbonden met de naam van de Heilige Geest. Die een mens, zoals ik, een kind van God maakt. De Heilige Geest, die het me zo lang blijf voorzegen, totdat ik het Hem nazeg. Ik ben een kind, bemind door Mijn Vader.

De doop kun je nooit overschatten. Nooit. Wij onderschatten hem. Heb je ooit wel eens gezegd, als het ging over het wonder van de heilige doop, dat heb ik van mijn Vader gekregen. Dat heb ik van de Heere Jezus gekregen. De Heere heeft ons in de Heilige Doop een kostbaar geschenk gegeven.

En nou begrijpen we wel waarom vraag 69 luidt: Hoe wordt **jij nou verzekerd** door die doop. Verzekerd. En laten we een streepje zetten onder het laatste van die vraag. Voor jou, voor u. Hoe komt het ons nou ten goede? Dat Christus nou zichzelf gaf aan het kruis? Wat hebben wij eraan? Op welke wijze kan ik door de doop, verzekerd zijn, dat het offer ook voor mij is? Geen onbelangrijke zaak die hier aan de orde wordt gesteld. Het gaat dus vanavond over zekerheid. Laten we horen naar het antwoord.

En dan noemt het antwoord de Heilige Doop een waterbad. Het is natuurlijk niet voor niets dat er bij de doop water wordt gebruikt. En daarom mag de dominee best wat water gebruiken. Niet een paar druppeltjes. Maar hij moet water scheppen. Het is helemaal niet erg als het kindje nat wordt. Of de arm van de moeder. Waarom moeten we letten op dat water? Water heb je nodig om iets te wassen. Je lichaam bijvoorbeeld. Als je niet regelmatig onder de douche of in bad zou gaan, dan zou je helemaal vervuilen. Water gebruikt je vader om de auto schoon te wassen. En water gebruikt je moeder om de keuken te dweilen. Zonder water krijgen we het niet schoon.

Water heeft dus ook te maken met onze zondigheid. Dat we in onszelf vies zijn en steeds weer vuil worden. Ons bekende doopsformulier legt dat dat al heel snel open. Het valt gelijk met de deur in huis. Een heftig begin. Maar, het klopt. En het is ook genadig om zo diep te beginnen. Want het formulier zegt gelijk: van ons uit zit het er echt niet in. Hart voor God? Je kan het schudden. Liefde voor Hem? Je zoekt het tevergeefs.

Wij worden niet geboren met een hart voor God. Maar daarom dat water van God. En dat water wijst naar het bloed van Jezus. De Heere zegt bij het doopvont: "Zo zeker als het water op je hoofd komt, zo zeker was Ik jou van binnen van al je vuile zonden. Het gaat er in de doop om dat God zegt: "Ik wil niet wachten. En Ik kan niet wachten tegen jou te zeggen hoeveel Ik van je houd. Dat Ik al dat vieze in Christus heb verzoend. En dat Ik dat lelijke van je over wil nemen."

De doop gaat niet over je geloof. Daar zit ook de discussie over de afwijzing van de kinderdoop of de verbondsdoop. Als we de verbondsdoop afwijzen, dan wordt de doop een bevestiging van mijn geloof. Dan laat ik me dopen omdat ik nu geloof. Maar de Bijbel en de catechismus volgt de lijn die zegt: het gaat in de doop niet om degene die gedoopt wordt. Het gaat er om wat God zegt. Hij bevestig met dat water Zijn belofte dat Hij al die onreinheid van binnen wil wassen. Zie je de zekerheid van dit antwoord? Het staat er eigenlijk twee keer. Christus beloofd dat ik van al mijn zonden gewassen BEN. Stellig hé. Maar dit is wel geloofstaal. Zoals heel onze belijdenis geloofstaal is. Hier is iemand aan het woord die zijn doop heeft leren verstaan. En Luther heeft eens gezegd: "Wie het gelooft, die heeft het." Dat is ook echt taal van de Schrift. Laten we maar eens 3 machtige teksten lezen.

- Efeze 1 vers 7: In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen.
- Kol. 1 vers 14: In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.
- Openbaring 1 vers 5. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

Daarom mag het dankgebed van de gelovende gemeente ook zo uitbundig zijn. Almachtige en barmhartige God en Vader. Wij danken en loven U, dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven **hebt**.

Dan zie je ineens hoe ver de beloftes van God strekken. Er is vergeving voor al dat zieke, al dat vuile. Al dat eigennijge. En dat heb je nou ontvangen toen je Christus als Verlosser mocht aannemen uit de handen van de Vader. Het antwoord spreekt ook terecht van vergeving hebben. Zo is het ook met de vergeving van de zonden. Door

de doop ben je in een nieuwe relatie met God gezet. Maar als je dan weer zondigt? Dan zondig je wel als kind! De Hemelse Vader zet je dan niet buiten het kindschap. Als je weer zonden doet dan moet je zo snel mogelijk naar je Vader toe. Hij zet je niet buiten de deur. Maar je moet wel weer naar Vader toe. En je hoeft niet bang te zijn hoe dat afloopt. Want als wij onze zonden belijden, dan is daar die Hogepriester. Aan de rechterhand van de Vader. En Hij is onze voorspraak. In het Oude Testament had je daar al de plaatjes van. Prachtige plaatjes van het werk van Jezus Christus. En dan vind je bij de offerdienst alles wat er gedaan moet worden. Maar dan staat er dan: "Het zal hem vergeven worden!" Wie in de weg van het reinigende bloed van Christus tot de Vader komt, het zal hem vergeven worden.

Het gaat er dus niet om, om steeds weer opnieuw voor het eerst bekeerd te worden. Wie tot kind is aangenomen, die is tot kind aangenomen. Het gaat er wel om, om je geweten steeds bij dat bloed te laten reinigen. En waarom ligt dat allemaal zo vast? Dat noemen we het geheim van Gods welbehagen. Iets wat we nooit kunnen begrijpen. Het geheim van de doop is niet mijn beloven van mijn beterschap. Het geheim is niet mijn boetedoen. Maar het geheim van de vergeving, is het enige en eeuwig volmaakte offer van Jezus Christus. Dus als je nou verloren gaat. Dan lag het niet aan God. En dat lag niet aan Zijn belofte. En lag het niet aan de ruimte van de Schrift. Lag het niet aan de ruimte van de gereformeerde belijdenis. Maar dan is er maar een schuldige. Ik ellendig mens.

En je gaat dan ook verloren als kind met al die beloftes op je voorhoofd. Dat beeld wordt ook gebruikt bij de rijke man. Die dorst naar een druppel water. Het water des levens liep op aarde langs hem heen. De leidingen liepen zo gezegd langs zijn huis. Maar die rijke man heeft het veracht. Hij verkoos liever de champagne. Hij bekommerde zich niet om die Lazarus die bij hem op de stoep lag. Dat is ook het aangrijpende als verbondskinderen verloren gaan. Dan zal dat in de eeuwigheid tegen je getuigen. Dan was het water des leven zo dicht bij je. Maar je hebt het niet gezocht. Je hebt veracht. Je hebt het bloed van Jezus onrein geacht. Vader Abraham zegt dus tegen die rijke man: "Kind herinner u, dat u het goede hebt ontvangen." En dat is ook de boodschap aan de onbekeerde bij iedere doopdienst.

Het was zo dichtbij. De Heere heeft het voor je uitgetekend. Ik wil jouw Vader zijn. En kinderen van het koninkrijk zullen worden buiten geworpen. Aangrijpende werkelijkheid. De Heere wil het, maar ik heb het veracht. Net als die oudste zoon, die niet wilde binnenkomen op die ene voorwaarde. En dan komt nota bene die Vader nog naar buiten. En wat zegt die vader dan: "Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou." Dan mag ik als een bedelaar komen bij de bron. Bij de genadebron van Christus, en zeggen: "Heere, U hebt het mij beloofd. Hier kom ik. Met lege handen van mijzelf. Maar ook niet helemaal leeg, want U hebt in mijn handen uw beloften gelegd. En zo kom ik met mijn lege handen bij U."

En weet je wat God nou beloofd bij de doop. Al je nou met die lege handen en met dat lege hart bij mij komt, dan ga je vol naar huis. Vol van de genade. Vol van de vergevende liefde van de Heere Jezus. Vol van de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Hij stuurt geen bedelaar weg. Hij stuurt geen zondaar weg. Dat heeft Hij beloofd. Als je bij Mij aanklopt dan gaan de sluisen van de genade open. "Nog voordat jij bestond, kende Hij je al bij naam. En Hij ziet je elk moment. En telt elke traan." En toen jij net werd geboren heeft God iets tegen je gezegd. Hij heeft gezegd: "Ik geef jou Mijn Zoon, Zijn bloed, Zijn vergeving, Zijn vernieuwing. Kijk, dan krijgt je leven zin. Dan heb je toekomst. Dan heeft je leven bij alle verdriet toch een doel.

Ik wil nu afronden met een persoonlijke toepassing. De Heere, de 3-enige God heeft Zich verbonden aan ons allemaal. Niemand van ons uitgezonderd. Wat dat betreft is er geen verschil tussen de een en de ander. En toch is er onderscheid. En waar zit dat onderscheid? Is jouw hart aan God gebonden? De Heere heeft zich aan ons verbonden. Maar ben jij aan God verbonden? Geloof je de Heere op Zijn woord? Heb je Hem lief? En dat je dan zoals een Petrus mag zeggen: "Heere. U weet alle dingen. U weet dat ik U liefheb. U weet dat ik U niet missen kan."

Als God Zich aan iemand verbindt laat Hij nooit meer los. Zelfs in de hel laat het je niet meer los. Abraham zegt tegen de rijke man in de hel. "Kind." En dan worden de kinderen van het koninkrijk buiten geworpen. Ik bid je. Ga naar Hem toe! En zoek bij Hem alles wat Hij je wil schenken. Volhard dan ook in het zoeken. Laat de doop dan ook een vermaning zijn om te gaan zoeken. Zoek Hem totdat je Hem gevonden hebt. En als je net als Luther last hebt van de duivel die je aanvalt. Duivel ga weg, want ik ben gedoopt. Ik ben gewassen in het bloed van Christus. En met de doop in het oog ga je ook heel blij zingen:

Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt.

Laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in uw schouw.

Waar het bloed door U gestort mij de bron des levens wordt.