

Hebt goede moed!

1. Een Goddelijke vraag
2. Drie aanklachten
3. Drie natuurkrachten
4. Drie zalfopdrachten
5. Een Goddelijke belofte

Ziet u daar die man weg kruipen in een donkere spelonk? U kent hem wel. Het is de profeet die 40 dagen geleden zo dapper opkwam voor Israëls God. Maar nu trekt hij zich ver terug. Zoals een wild dier zich terug trekt in zijn hol, als het pijn lijdt. Elia heeft zich teruggetrokken in de grotten bij de berg Horeb. Hij is er met geen 10 paarden uit te trekken. Maar de Heere trekt Elia er ook niet uit met 10 paarden, maar met een pastorale vraag: *Wat doet u hier, Elia?* Wat een vreemde vraag zouden we zeggen. Dat weet de HEERE toch? Ja, Hij weet het wel. Maar Hij wil graag dat we het Hem bekend maken. En daarom die vraag: *Wat doet u hier, Elia?* God zegt: Elia, wat is er nu eigenlijk? Vertel het eens. Wat bent je moedeloos? Waarom ben je zo verdwaald. Was dat nodig? De Heere nodigt ons uit om te komen als je de weg kwijt bent. De vraag is niet alleen uitnodigend, maar er zit ook enige bestraffing in. Het is een ontdekkende vraag. *Elia waarom ben je hier zo ver weg van huis? Zo ver weg van je taak als profeet? Wat is de reden hiervan? Zijn dat Mijn bevelen?* Ik heb je geplaatst om te werken onder de kinderen van Israël. Ik heb je geplaatst bij die lastige Achab en Izebel. Wat doe jij nu hier Elia. Je bent niet gehoorzaam. Dat is niet je roeping als profeet." Al is het een bestraffende opmerking, God opent wel de deur. Wij mogen vertellen. Stort maar uit dat hart van jou. En dan stort Elia zijn klachten uit.

2. Drie aanklachten

Voordat Elia zijn aanklachten vertelt, komt hij eerst verslag doen van zijn werk. Dat lezen we in vers 10a: *Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet.* Is dat hoogmoedig? **Ik heb mij zeer ingezet.** Nee. Dat is niet hoogmoedig. Het klopt wat Elia hier zegt. Er zijn maar weinig mensen in de Bijbel te vinden die zo ijverig zijn geweest voor God. Maar Elia zijn leven is eigenlijk verteerd worden voor de God der legermachten. Hij kon het eenvoudig niet hebben dat Israël de Heere vergat. Het liet hem niet koud hoe men over de Heere dacht. Er brandde in hem een heilig vuur. Elia heeft gestreden. Hij heeft gebeden voor onbekeerde zielen. Hij heeft gesmeekt om het uitblijven van regen. Dan weer om vuur uit de hemel. Zijn wij zo ijverig met de dingen van de eeuwigheid? Ijverig tot behoud voor onze eigen sterfelijke zielen? Ijverig tot behoud van ons gezin? Elia lijdt aan de ontrouw. Er is wel één ding dat Elia over het hoofd ziet. Hij vergeet Obadja. Hij vergeet die andere 100 profeten. Als je somber bent dan zie je niemand meer om je heen. Dan merk je het werk van de Heilige Geest niet meer op. Na Elia's werkverslag, horen we uit zijn mond 3 aanklachten. Dat lezen we in vers 10b.

Ze hebben:

- Uw verbond verlaten
- Uw altaren omvergehaald
- Uw profeten gedood.

3 keer Uw. Het doet Elia zeer. Elia kan het niet hebben als mensen tekort doen aan de dienst van God. *Uw verbond verlaten.* Het verbond, dat U hier bij de Horeb hebt gesloten. Ze overtreden het niet alleen. Ze laten het eenvoudig voor wat het is. Het speelt geen rol meer in hun leven. Dat teken en zegel van de Doop gebruiken ze niet meer. Als je het verbond wegneemt dan is Israël geworden als andere volken. Als het verbond in je geloofsleven niet functioneert, dan vallen de altaren van God ook in puin.

Nogmaals, waar de God van het verbond verlaten wordt, daar heeft verzoening in Christus ook geen vat meer op ons mensen. Dan speelt de vraag om reinigend bloed geen rol. Dan hebben we geen behoefte om onze vuile voeten te laten wassen door Christus.

Israël heeft de profeten gedood. De mond van God dichtgesnoerd. Ze dachten: opruimen die JWHW-profeten. Ze staan ons teveel in de weg. Wat God kwaad noemt, willen wij goed blijven praten. Daarom monddood maken zulke profeten. Waarom werden die trouwe knechten van God gedood? Israël wilde niet meer gewaarschuwd worden. Ze willen zich uitleven naar het goeddunken van hun eigen hart. De predikers worden geneutraliseerd. Weg ermee! Daar vallen ze neer. Als martelaren voor de zaak van God. Ze hebben gestreden voor Gods Naam tot bloedens toe.

3. Drie natuurkrachten

Daar staat Elia in de opening van de spelonk. Plotseling begint het te waaien en ontstaat er een orkaan. Rotsblokken en steenklompen vliegen naar beneden. *Maar de Heere was in de wind niet.* Dan volgt een aardbeving. De aarde schokt en scheurt. En de rotsen golven heen en weer. *Maar de Heere was in de aardbeving niet.* Dan flitst de bliksem door het zwerk. Het vuur zet de hele omgeving in een helle gloed. *Maar de Heere was ook in het vuur niet.*

En zie, de HEERE ging voorbij. Wat een God. Die over zulke krachten beschikt en Die ze kan losmaken. Zou zo'n God voor Baal op de loop gaan? Voor Izebel, of de Islam? In de wijde wereld niet! Nooit en te nimmer.

Wat zag Israël bij de Sinai? Donder en bliksem. Rook en vuur. Aardbeving en zonsverduistering. Dat hoort blijkbaar als God in Zijn heerlijkheid verschijnt. In de psalmen bezingen we ook zulke Godsverschijnselen. Waar de stem van de Heere de woestijn doet beven.

Het eerste wat wij kunnen leren is dat we gewaarschuwd worden dat wij van de Heere, een niet al te gemoedelijke voorstelling moeten maken. Dat wij de Heere als het ware zouden inlijven in onze leefwereld. *Maar God is in de hemel is en wij zijn op de aarde.* Hij doet al wat Hem behaagt. De 3 natuurkrachten zijn verwoestend van aard. Door wetenschap en techniek kunnen we als mens veel. Maar je voelt altijd klein bij zo'n enorme kracht aan natuurgeweld.

Maar het tweede wat we kunnen leren: *De Heere is er niet in.* We leren dat God Zelf niet in de verwoesting is. God Zelf wordt daar niet in ontmoet. Maar God deed het toch? Ja, Hij deed het. Maar Hij Zelf was er niet in. Je ontmoet Zijn aangezicht niet in de natuurkrachten. In het oordeel van de verwoesting zullen we tegen elkaar moeten zeggen: *God heeft het gedaan.* Het ging niet buiten Hem om, maar Hij Zelf was er niet in.

Deze 3 natuurkrachten mogen Elia bemoedigen. Hij voelt zich zo zwak. Hij is aan het einde van zijn krachten. Maar de Heere spreekt: 'Ik ben helemaal niet aan het eind van Mijn krachten, ook al zie je geen krachtdadige bekeringen.' Bemoedigend! Maar helemaal bevredigend is het niet. Want Elia wordt dan wel bemoedigd dat Gods krachten sterker zijn, dan elke aardse macht dan ook. Maar Elia verlangt naar God Zelf. Naar Gods komst in je hart. Als de storm is uitgeraasd, de aarde weer in evenwicht komt en het vuur is uitgedoofd, dan is er een suizen van een zachte stilte. Ja, daar is God in.

Even indenken hoe Elia dat heeft beleefd. Hij heeft zich teruggetrokken in de grot bij al dat natuurgeweld. Hij heeft mee gebeeft. Maar nu is het onwezenlijk stil na zoveel geweld en geluid. Het contrast is zo groot. Absolute stilte.

Toch was het geen absolute stilte. Want Elia – en dat staat in vers 13 – hoorde de stilte. *Een stem.* In de King James staat: a still small voice. Een stem. Een fluistering in de zachte stilte. Het is de stem van God. Nú spreekt God. In de machtige natuurkrachten was Hij niet. Maar nu is Hij is er wel, in de stilte.

Dát is onze God. Hij is niet in een storm. Maar wel in de stilte. De fluistering van een zachte stilte. Wil je de God van Israël werkelijk kennen en weten wie Hij is, luister dan naar de stem. In de fluistering van de zachte stilte.

Want de Heere wil zich juist laten openbaren in de zachte stilte. Zo wil Hij zich laten kennen. Niet in de tekenen van het oordeel, maar in de tekenen van Zijn genade. Om zo ons in de stilte te troosten.

Luther heeft eens onderscheid gemaakt tussen het *eigenlijke* en *oneigenlijke* werk van God. Hij zegt: "Die storm is het oneigenlijke werk van God. Daar is de HEERE niet in." En dat moet Elia bedenken. Misschien omdat Elia dacht dat de HEERE flink tekeer ging met indrukwekkende oordelen om Zijn volk te bekeren. Maar wat zegt de profeet Zacharia: *Niet door kracht en ook niet door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.* Het suizen van een zachte stilte. Dat is de Heilige Geest. Werkt Die met geweld? De Heilige Geest gaat stilletjes Zijn gang. Hij brengt in de stilte van Gods huis iets tot stand wat wij niet hadden verwacht.

Er was eens een man in de 19^e eeuw in wiens leven het heeft gestormd en geonweerd. Daar zijn wat buien over zijn arme hoofd en hart heengegaan. Maar toen de Heere kwam, zei hij met verwondering: 'Wat is het nu stil!' Toen keek hij zijn kinderen aan en zei: "Ik heb mijn leven lang gedacht; Hemel en aarde moeten in beweging komen, wil ik echt gered zijn. Maar het is mij geschonken in de stilte."

Als Elia in de stilte Gods stem verneemt, dan wikkelt Hij zijn profetenmantel voor zijn gezicht. Een teken van ootmoed. Een teken dat Elia Zijn God kende. En als je de Heere kent weet je van momenten van diep ontzag en groot respect als God tot je nadert. Zo staat Elia tegen over de God der legermachten. En dan krijgt Elia 3 zalfopdrachten.

4. Drie zalfopdrachten

Elia dacht; met mijn vertrek is het licht uit in Israël. Maar God denkt daar anders over. "Jij wil je ontslag aanbieden, maar ik verleng je contract." Dan krijgt Elia 3 zalfopdrachten die er niet om liegen. Na de genadige ontmoeting op de Karmel gaat de Heere nu het volk slaan. Hij gaat een heel volk straffen. God slaat Zijn volk, maar de stok waarmee Hij slaat zit wel honing aan. God slaat het volk om het weer in het verbondsgareel te krijgen. Elia moet dan mensen in dienst nemen, zalven. Drie mannen worden er gezalfd. Ze zullen komen als een storm, een aardbeving en een vuur. Ze moeten alle drie doden. Ze zullen Gods werk gaan verrichten. Als wij geen keuze maken en blijven hinken op twee

gedachten, dan kan de Heere harder gaan straffen. Een heiden wordt gezalfd. Elia deed het in liefde. Hazael met wreedheid. Als een *orkaan* zal Hazael met zijn heidense soldaten het land *binnenstormen* om de mannen, vrouwen en kinderen dodelijk te treffen. Dat lezen we in 2 Kon. 8. De Heere geeft hem de macht en de kracht om het tot uitvoer te brengen.

En dan de tweede zalfopdracht. Jehu wordt als koning gezalfd, net als een aardbeving opkomt uit de aarde en beroering geeft, zo komt Jehu op uit het volk Israël om het volk en het vorstenhuis in beroering te brengen. De 70 zonen van Achab zullen worden gedood. Het huis van Achab dat het oprechte volk heeft verdrukt moet worden uitgeroeid. De profeten en priester van Baal zullen gedood worden. Zoals bij een aardbeving zie je een scheur komen in de grond en daar zakt Israël met Zijn Baal dienst voorgoed in.

En de derde zalfopdracht; Elisa. Dat kan toch geen kwaad? Elisa is geen soldaat, Elisa is een profeet. Het Woord dat kan toch niet doden. Of wel? Jawel. Het Woord kan het meeste kwaad. Als we alle oordeel, alle ellende, alle nood op deze aarde overleven en je bent nog niet gebogen, dan zal het Woord je op de allerlaatste dag doden.

We willen er moeilijk aan dat het Woord dodelijker is dan het zwaard. Het Woord dat ons hier opzoekt, dat ons hier aanspreekt, dat ons hier betrapt op onze zonden. We doven het vuur van het Woord zo vaak uit. Maar dat Woord zal ten laatste als een vuur verteren. Dat staat ook in vers 17; dat wie aan Jehu zal ontkomen, die zal Elisa doden.

De Heere is een naijverig God. Hij stapt niet over de zonden heen. Echt niet!

Met deze 3 zalfopdrachten wordt Elia hersteld in het ambt. Hij kan terug, maar hij mag terug gaan met een bemoediging.

5. Een Goddelijke belofte

“Elia, ga terug. Jij zegt dan wel: ik ben alleen overgebleven, maar Ik zal er 7000 doen overblijven.” Zo Vestigt de HEERE de aandacht op Zichzelf. Want het Woord in vers 18 moeten we in de toekomstige tijd lezen, zoals de HSV terecht heeft vertaald. Niet: *Ik heb doen overblijven*, maar: *Ik zal doen overblijven*. Dan heb je grond onder de voeten, dan hoef je niet de moed laten zakken. Want de Heere is er ook nog.

De Vader staat met uitgebreide armen om verloren zonen en dochters te ontvangen. Wie verloren gaat zal een eeuwigheid nodig hebben om zichzelf aan te klagen. Wie kust u? De instortende afgoden van 2021, of kust u de Zoon. En wie de Zoon van God kust met de kusse van het geloof, Zijn Naam staat geschreven in het boek van het Leven. Die is ingelijfd bij die 7000.

God sprak een Woord. *Ik zal doen overblijven*. God gaat ook in deze tijd door met Zijn kerkenwerk. Loopt u vast op deze wereld? Vind je het moeilijk dat Gods Verbond gebroken wordt? Neem dan met Elia de toevlucht tot de eenzaamheid. Echt! Daar zal de HEERE je onderwijzen en sterken op de weg die je moet gaan.